

## **BESÆTTELSESTID: NY FORSKNING OG BEVÆGENDE HISTORIER I TRE FOREDRAG**

*Dansk jødisk Museum fokuserer på besættelsestiden i en foredragsrække tre søndage i april. Her kan interesserede få indblik i nogle af de aspekter af krigsårene, som først for nylig er blevet offentligt kendt. Alle foredrag er gratis, når der er købt billet til museet.*

*Søndag d. 3. april kl. 14*

### **Integration gennem kroppen?**

Med fokus på besættelsestiden fortæller professor Hans Bonde om den jødiske idrætskultur i det 20. århundrede, der udgjorde et stærkt modsvar til de antisemitiske stereotyper om den fysisk degenererede og overintellektualiserede jødiske mand. Under besættelsen blev dansk-jødiske idrætsfolk et exceptionelt europæisk tilfælde – hør historien om deres vilkår.

*Ved professor Hans Bonde.*



*Søndag d. 10. april kl. 14*

### **Erindring af sten og bronze. Mindesmærkekultur og redningen af de danske jøder i oktober 43**

De står alle vegne, mindesmærkerne for besættelsestiden. De minder os om vores fælles fortid. Men skulpturerne af sten fortæller meget mere; Bjarke Følner giver et indblik i de skiftende politiske behov, historiefortolkninger og nationale myter, der er udtrykt i mindesmærkerne.

*Ved museumsinspektør Bjarke Følner.*



*Søndag d. 17. april kl. 14*

### **Toves historie. Gemt barn under krigen**

Tove var kun 3 år i 1943, da hendes mor måtte flygte til Sverige på grund af 2. Verdenskrigs jødeforfølgelse. Hør Toves gribende historie om tilværelsen som gemt barn, om opvæksten i Gilleleje og om moderen, der endte med at betalte den højeste pris for at give sit barn det bedst mulige liv.

*Ved Tove Udsholt.*



Kontakt museumsformidler Pia Andersen Høg for yderligere information og billeder i høj opløsning: pan@jewmus.dk, 33112218.