

Dansk Jødisk Museum markerer 100 året for Niels Bohrs nobelpris

I år er det 100 år siden at Niels Bohr modtog Nobelprisen i fysik. Det markerer Dansk Jødisk Museum med lanceringen af et træsnit af kunstneren Jens Bohr ved et arrangement, hvor du kan møde kunstneren og høre mere om Niels Bohrs jødiske forbindelse.



Originalt træsnit



Den nye plakat af træsnittet

100-året for Niels Bohrs modtagelse af Nobelprisen i fysik er blevet markeret ved flere lejligheder, hvor fokus naturligt har været på hans rolle inden for fysikken. Mere ukendt og derfor måske også mindre belyst i den sammenhæng er Niels Bohrs jødiske ophav og forbindelse.

"Niels Bohr var døbt og beskrev sig selv som fritænder, men måtte alligevel flygte for nazisterne i 1943 på grund af sin jødiske mor og ophav. Derfor er historien om Niels Bohr også en del af den danske jødiske historie, som det er vigtigt at fortælle" siger direktør for Dansk Jødisk Museum Janus Møller Jensen.

Det gør museet i forbindelse med lanceringen af et træsnit udført af kunstneren Jens Bohr.

"Mit familiære tilhold er at min farfar Harald Bohr er bror til Niels Bohr. Jeg besøgte Niels Bohr måske et par gange. Bedst husker jeg salene og vinterhaven med springvandet. Niels Bohr husker jeg mest som den ældre venligt smilende mand vi skulle huske at hilse pænt på.", fortæller Jens Bohr.

Allerede i foråret blev ideen omsat til værket, som indgik i udstillingen "Spor af Niels Bohr", der blev vist hen over sommeren på Sophienholm Kunsthø. Nu mangfoldiggøres værket sammen med fortællingen om den jødiske forbindelse.

Historien har således både et historisk og et personligt perspektiv, som vil blive præsenteret i forbindelse med lanceringen på Dansk Jødisk Museum af henholdsvis museumsinspektør Signe Bergman Larsen og Tomas Bohr – fysiker og barnebarn af Niels Bohr. Begge dele er stærkt repræsenteret i Jens Bohrs stemningsmættede træsnit "Ihukommende Niels Bohr", som efterfølgende kan købes som plakat.

Tid og sted

30. november kl. 16-17.30 på Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, 1218 Kbh. K.

Fakta og familie

Niels Bohr (1885-1962). Niels Bohrs mor, Ellen Adler Bohr, kom fra en velhavende jødisk familie, mens hans far, Christian Bohr var lutheraner. Niels Bohr var døbt, men betragtede sig selv som fritænker. Ikke desto mindre blev han nødt til at flygte til Sverige grundet sit jødiske ophav i 1943 – allerede den 25. september. Flugten gik fra Sydhavnen i København til Køge Bugt. Her blev flygtningene overført til en trawler, der bragte dem til Limhamn syd for Malmø.

Træsnit og plakat

Det originale træsnit måler 60x90 og er kun produceret i 5 eksemplarer. En donation fra en anonym donator har gjort det muligt at indkøbe en original til museet, der vil blive udstillet på museet i en periode. Museet har fået fremstillet 25 nummererede eksemplarer i plakatformat signeret af kunstneren Jens Bohr, som kan forudbestilles. Man kan på dagen og fremover også købe en almindelig plakat.